

Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

Locatie kerkdiensten:

Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst

Koster: A. van Essen, tel. 06-50220771

Website: www.hhgemst-epe.nl

Predikant: Ds. D.C. de Pater

Adres: Vaassenseweg 14, 8166 AV Emst

Telefoon: 0318-575746

Email: dcdepater@outlook.com

Scriba: diaken M. Beeke

Eperweg 29, 8162 RZ Epe

Tel. 0578-612285

E-mail: scriba@hhgemst-epe.nl

Secretaris kerkvoogdij: E.G. Mekelenkamp

Vaassenseweg 45, 7397 NL Nijbroek

E-mail: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Collectebonnen bestellen:

Kerkvoogd P.H. Hooimeijer, tel. 0578-618993

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0152 6333 59

t.n.v. Kerkvoogdij HHG Emst-Epe o.v.v. adres, naam en bestelling

Cd's bestellen/afhalen: fam.M. Schouten, tel. 0578-701025

E-mail: Schouten93@outlook.com

Bankrekeningnummer: diaconie HHG Emst-Epe e.o. (o.a. Cd's)

NL12 RABO 0152 6361 29

Bankrekeningnummer: kerkvoogdij HHG Emst-Epe e.o.

NL15 RABO 0152 6333 59

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag

19.30 uur: ds. D.C. de Pater (groep B)

Zondag 4 april 2021 1e Paasdag

09.30 uur: ds. D.C. de Pater (groep C)

18.30 uur: ds. P. de Vries (Nunspeet) (groep A)

Maandag 5 april 2021 2e Paas dag

09.30 uur: ds. D. Heemskerk (Uddel) (groep B)

Collecte

Aanstaande zondag zijn er tijdens de dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en bestemd voor Opleiding predikanten. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en bestemd voor de Predikantsplaats. Maandag 2e Paasdag is de eerste collecte voor de diaconie en bestemd voor Opleiding predikanten en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. *Alle collecten in uw milddadigheid aanbevolen.*

Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:

Diaconie NL12 RABO 0152 6361 29

Zendingsbusje NL12 RABO 0152 6361 29

Kerkvoogdij NL15 RABO 0152 6333 59

Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor kiezen om het geld per periode over te maken.)

Kinderoppas

Zondagmorgen passen Williette Riphagen en Rianne Riphagen op de kleine kinderen van de gemeente en 's middags is er geen oppas. 2e Paasdag is er ook geen oppas.

Hartelijk dank voor jullie inzet

Kerkbode

De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar kerkbode@hhgemst-epe.nl uiterlijk tot zaterdagavond 23 april 2021.

UIT DE GEMEENTE

Voorlezen op de woensdagmorgen

Op woensdagmorgen 7 april van 11.00 – 11.30 uur wordt er voor u voorgelezen uit een boek dat de levensgeschiedenis van een eenvoudige zendeling in dienst van haar grote Meester beschrijft.

Deze uitzending wordt uitgezonden via de kerktelefoon / kerkomroep.

We hopen dat u op deze wijze een stukje onderlinge verbondenheid mag ervaren.

Adri Logtenberg en Aletta Schouten

VERENIGINGEN

Afsluiting catechisaties

Deze week hebben we de laatste catechisatieles gehad. Een vreemd seizoen ligt achter ons. Eerst enkele lessen fysiek bij elkaar. In december moesten we stoppen. Januari zijn we gestart met online lessen. We zijn dankbaar dat we op die manier een vervolg konden geven, maar het was verre van ideaal. Gelukkig konden we na de biddag nog drie lessen fysiek bij elkaar komen. Afgelopen week hebben we de catechisaties mogen afsluiten. Het is onze hoop en gebed dat de Heere dit onderwijs wil gebruiken om de harten van onze jongeren tot Hem te trekken. We hopen op andere gelegenheden, zoals met een preekbespreking, elkaar weer te ontmoeten.

We overwegen of er nog een bepaalde afsluiting komt voor de catechisaties. Als die er komt, dan berichten we daar uiteraard nog over.

Vrouwenvereniging 'Ruth'

Op 7 april willen we weer een Bijbelstudie doen via de kerktelefoon. Aan de beurt is Hoofdstuk 6 wat gaat over 'de ark naar Jeruzalem en de tempelbouw uitgesteld'. In de Bijbel staat dat in 2 Samuël 6 en 7. De antwoorden op de vragen mogen weer naar Hanneke gestuurd worden. Het is de bedoeling om 22 april ook nog een Bijbelstudie te houden. Dit wordt nu alvast vermeld zodat u er rekening mee kunt houden. Zo kunnen we toch met elkaar verbonden zijn in het overdenken van Gods Woord. Iedereen van harte uitgenodigd om te luisteren!

DIACONIE

Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'

'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer (0571-292797) benaderen.

KERKVOOGDIJ

Ter inzagelegging jaarrekening

Normaliter zouden we de resultaten van vorig boekjaar graag met u hebben gedeeld in de gemeenteavond in het voorjaar. Deze kan door omstandigheden helaas opnieuw geen doorgang vinden. In de recente nieuwsbrief heeft u al een samenvatting kunnen lezen. We willen u daarnaast ook graag in de gelegenheid stellen om hierin inzage te verkrijgen. Volgens de ordinantiën van onze kerkorde wordt deze gedurende 5 werkdagen (vanaf D.V. maandag 6 april tot en met zaterdag 10 april a.s.) ter inzage gelegd. Voor inzage in deze jaarrekening kunt u een afspraak maken met de penningmeester via kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl.

Uw kerkvoogdij

TEN SLOTTE

Goede Vrijdag en Pasen zijn aanstaande. Een hoogtepunt in het jaar, waar ik naar uitzie. Maar hoe zal de boodschap gebracht moeten worden? Wat is er nodig dat de oude waarheid van Jezus' boeien ons opnieuw zal gaan boeien? Wat is er nodig dat het open graf voor ons niet gesloten blijft? Het is Gods Geest, Die weet wat uw en mijn hart nodig hebben. Kruis en opstanding zijn geen gebeurtenissen die los staan van het leven van alle dag van u en van mij. Kruis en opstanding zullen, als ze voor ons open gaan en ons zullen boeien, ons leven diepgaand en blijven veranderen. Het heeft invloed op alles van ons leven en sterven! Ik hoop dat we dat mogen gaan zien en beleven en met Paulus gaan jagen naar de kennis van Christus, naar de de kracht van Zijn opstanding en naar de gemeenschap met Zijn lijden en de gelijkvormigheid aan Zijn dood (Fil. 3:10 e.v.). Laten we bidden om de Geest, dat Zijn kracht wordt ervaren onder de prediking van kruis en opstanding.

Een hartelijke groet uit de pastorie,
D.C. de Pater, v.d.m.

Voor u gelezen

Een onvoorwaardelijk Evangelie

'Ik moet zeggen', schreef dr. Chalmers in een brief aan een vriend, 'dat ik nooit zo'n helder inzicht had in de zaligheid naar het Evangelie, als toen ik die leerde zien in het licht van een eenvoudige aanbidding aan de ene kant en een eenvoudige aanneming aan de andere. Het moet een ieder en allen verkondigd worden: 'Daar is vergeving in Christus, de Geliefde. Neemt Hem aan!' en een ieder die de oprechtheid van de aanbidding gelooft, neemt Hem aan. Het is op geen enkele wijze de beloning voor onze eigen verdiensten: het is Gods gave, door Jezus Christus, onze Heere. Zij is niet geschonken omdat u waardig was haar te ontvangen, maar omdat het een gift is, die onze vriendelijke en barmhartige Vader waardig is te verlenen.' Wij zijn soms geneigd aan de grootheid van het onverdiende aanbod te twijfelen en kunnen daaraan geen geloof hechten, zolang we daarop niet enige aanspraak in onszelf menen te vinden. Dit leidt tot twee verkeerde gevolgtrekkingen. Het voedt het dwaalbegrip van zekere

Christenen, die nog steeds denken dat het iets in henzelf en van henzelf is, wat hun een zeker recht verschaft op de zaligheid. Het bevestigt de zwaarmoedigheid van een ander soort van Christenen, die in hun eigen hart en op hun eigen leven zien en bevinden dat zij geen schaduw van aanspraak maken kunnen op de Goddelijke gunst. De dwaling van beiden ligt hierin dat zij in zichzelf en niet op de Verlosser zien.

‘Ziet op Mij, alle gij einden der aarde!’ (Jes. 45:22, Eng. vert.). De Zoon des mensen is verhoogd geworden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet zou omkomen, maar het eeuwige leven hebben. Van uw kant behoeft u zich slechts vast te klemmen aan het aangeboden anker. U wordt uitgenodigd dat te doen; ja, wat meer is, het wordt u bevolen. Het is waar, u bent het onwaardig en zonder heiligmaking kan niemand de Heere zien; maar vrees niet, geloof alleen! U kunt uit uzelf geen heiligheid voortbrengen, maar Christus heeft op Zich genomen om hierin voor u te voorzien. Het is één van die geestelijke zegeningen, waarvan Hij Uitdeler is en die Hij beloofd heeft aan allen die in Hem geloven.

God heeft beloofd dat Hij ons ‘met Zijn Zoon alle dingen zal schenken (Rom. 8:32); dat Hij onder u wil wandelen, en in u wonen (2 Kor. 6: 16); dat Hij uw harten wil reinigen door het geloof (Hand. 15:9); dat Hij Zijn wetten in uw verstand wil geven en in uw harten inschrijven’ (Hebr. 8:10).

Dit zijn de vruchten van uw geloof in Christus en niet de verdiensten waardoor u aanspraak zou kunnen maken om in Hem te geloven. Maak een goed begin met de zaak en versta toch dat uw eerste stap is een vertrouwend aannemen van een aanbod dat volmaakt vrij, volkomen mild, geheel onverplicht en geheel onvoorwaardelijk is.

Uit: Stromen op het droge, van William Reid