

Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

Locatie kerkdiensten:

Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst

Koster: A. van Essen, tel. 06-50220771

Website: www.hhgemst-epe.nl

Predikant: Ds. D.C. de Pater

Adres: Vaassenseweg 14, 8166 AV Emst

Telefoon: 0318-575746

Email: dcdepater@outlook.com

Scriba: diaken M. Beeke

Eperweg 29, 8162 RZ Epe

Tel. 0578-612285

E-mail: scriba@hhgemst-epe.nl

Secretaris kerkvoogdij: E.G. Mekelenkamp

Vaassenseweg 45, 7397 NL Nijbroek

E-mail: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Collectebonnen bestellen:

Kerkvoogd P.H. Hooimeijer, tel. 0578-618993

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0152 6333 59

t.n.v. Kerkvoogdij HHG Emst-Epe o.v.v. adres, naam en bestelling

Cd's bestellen/afhalen: fam.M. Schouten, tel. 0578-701025

E-mail: Schouten93@outlook.com

Bankrekeningnummer: diaconie HHG Emst-Epe e.o. (o.a. Cd's)

NL12 RABO 0152 6361 29

Bankrekeningnummer: kerkvoogdij HHG Emst-Epe e.o.

NL15 RABO 0152 6333 59

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Zondag 11 april 2021

09.30 uur: ds. A.A.F. v.d. Weg (Apeldoorn) (Groep C)

15.00 uur: ds. D.C. de Pater (Groep A)

Collecte

Aanstaande zondag zijn er tijdens de dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en bestemd voor Evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en bestemd voor rente en aflossing pastorie. *Beide collecten in uw milddadigheid aanbevolen.*

Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:

Diaconie NL12 RABO 0152 6361 29

Zendingsbusje NL12 RABO 0152 6361 29

Kerkvoogdij NL15 RABO 0152 6333 59

Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor kiezen om het geld per periode over te maken.)

Kinderoppas

Zondagmorgen passen Renate van Essen en Adrienne Hooimeijer op de kleine kinderen van de gemeente. 's Middags passen op Marlies Panhuis en Johanneke Roelofs.

Hartelijk dank voor jullie inzet

Kerkbode

De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar kerkbode@hhgemst-epe.nl uiterlijk tot zaterdagavond 10 april 2021.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardag

Op zondag 11 april 2021 hoopt mevrouw G. van der Horst-van Ittersum, J.A. te Nuijlstraat 16, 8181 DW Heerde 82 jaar te worden. Wat is de Heere barmhartig en genadig dat Hij u/ons nog heeft gespaard en bewaard en zo Hij het geeft, u uw verjaardag nog weer mag beleven. Psalm 84 zegt ons; *Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welke hart de gebaande wegen zijn.* Dat zijn zij die in afhankelijkheid van Hem leven. Die geen kracht hebben in zichzelf, maar die ontvangen van de Heere. Vanuit het volbrachte middelaarswerk van Christus. Achter Hem kunnen ze de weg in dit leven gaan. In Hem worden voor het oog onbegaanbare wegen begaanbaar. In het geloof en vertrouwen dat Hij een Waarmaker is van Zijn eigen Woord, mag en kunt u het nieuwe levensjaar ingaan.

*’t Is Israels God, Die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.*

Zieken

De heer G.H. Drieënhuizen, Sint Mariënweg 18, 8161 HD Epe is (naar verwachting) afgelopen week weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Hij heeft meerdere ribben gebroken en gekneusd, na een val. We hopen dat hij hier goed doorheen mag komen, hoewel het herstel wel even zal duren. Van harte ook de rust en kracht toegewenst, die de Heere geven wil vanuit Zijn Woord.

Mevrouw Coes verblijft nog steeds in Randerode bij het Gelre Ziekenhuis (kamer B125), maar hoopt over twee weken te verhuizen naar de Speulbrink. We hopen dat ze daar weer meer rust mag vinden. In Randerode is erg in de war en krijgt ze de zaken niet goed helder. Laten we hen gedenken in onze voorbede.

Gezocht oppassers

Op dit moment passen alleen moeders met kinderen die naar de oppas gaan op. Zijn er moeders, vaders of andere vrijwilligers (vanaf 12 jaar) die mee willen helpen?! Je wordt dan ingeroosterd op een moment dat je niet aan de beurt bent om de dienst bij te wonen. Reacties graag naar Johannekemekelenkamp@hotmail.com of 06-12927836

Voorlezen op de woensdagmorgen

Op woensdagmorgen 14 april van 11.00 – 11.30 uur wordt er voor u voorgelezen uit een boek dat de levensgeschiedenis van een eenvoudige zendeling in dienst van haar grote Meester beschrijft.

Deze uitzending wordt uitgezonden via de kerktelefoon / kerkomroep.

We hopen dat u op deze wijze een stukje onderlinge verbondenheid mag ervaren.

Anneke van Eek, Adri Logtenberg en Aletta Schouten.

VERENIGINGEN

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is verschoven van 30 maart naar woensdag 14 april. We hopen die in de kerk te houden. Aanvang 20.00uur. Alle jongvolwassenen hartelijk welkom!

DIACONIE

Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'

'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer (0571-292797) benaderen.

KERKVOOGDIJ

Financiële verantwoording

Onderstaand de verantwoording van collecten en giften in maart 2021:

Collecten

07 maart € 165,10 (Predikantsplaats)
10 maart € 528,70 (Kerkvoogdij, biddagcollecte)
14 maart € 229,00 (Kerkvoogdij)
21 maart € 160,20 (Kerkvoogdij)
28 maart € 158,90 (Kerkvoogdij)
28 maart € 151,20 (Rente en aflossing Kerk)

Collecte opbrengsten per bank:

€ 651,63 (Kerkvoogdij)
€ 890,00 (Biddagcollecte Kerkvoogdij)
€ 123,75 (Rente en aflossing Pastorie)
€ 176,06 (Rente en aflossing Kerk)
€ 184,81 (Predikantsplaats)

Giften

4 maart € 1.000,- (Rente en aflossing); 5 maart € 100,- (Biddag); 6 maart € 25,- (Biddag); 10 maart € 250,- (Biddag); 10 maart € 250,- (Rente en aflossing); 10 maart € 250,- (Biddag via collecte); 10 maart € 50,- (Orgelfonds); 11 maart € 100,- (Biddag); 11 maart € 350,- (Biddag); 11 maart € 100,- (Biddag); 11 maart € 30,- (Rente en aflossing); 12 maart € 1.000,- (Biddag); 16 maart € 100,- (Biddag); 25 maart € 50,- (Orgelfonds); 25 maart € 1.500,- (Rente en aflossing);

Actieopbrengst bouwfonds

25 maart € 500,- (Jam);

Na de Heere zeggen wij u heel hartelijk dank voor alle inzet en gaven!

Uw kerkvoogdij

TEN SLOTTE

Jezus is waarlijk opgestaan! Hij leeft! Deze woorden kunnen voor onze gedachten zo ver weg staan en zo leeg overkomen. Het is dan net als de sneeuw en de hagel, die ieder gevoel van de lente verdrijft. Waar is de warmte, de zon, het nieuwe leven in de natuur? In die ervaring

hebben we niets om bij aan te sluiten. Nieuw leven verwekken in het hart, is geen zaak van onszelf. De opstanding van Jezus Christus geeft ons de boodschap dat wij onmogelijk leven, vreugde en verwachting kunnen opwekken. Het wonder is, dat wij het ook niet *hoeven* te doen. Jezus leeft! En omdat Hij leeft, zal Hij het leven geven (Joh. 14:19). Hij is de Zon, Die de sneeuw laat verdwijnen. Hij geeft het licht en de warmte, waardoor de knoppen van nieuw leven gaan uitlopen.

Daarom mogen we elkaar aankomende week weer opnieuw groeten met de boodschap: Jezus is waarlijk opgestaan! In die boodschap klopt het hart van God, om leven te geven.

Onbegrijpelijk wonder! Pasen is niet eenmaal in het jaar, maar is een blijvende belofte van de kracht van God, Die zondaren vanuit de dood (in zonden en misdaden) opwekt en leven geeft. Geloof Zijn heil' en troostrijk woord!

*Een hartelijke groet uit de pastorie,
D.C. de Pater, v.d.m.*

Voor u gelezen

Christus geeft alles tot zaligheid

Het is een mens, die onder de wet geboren en onder de beperkende invloeden van godsdienst en beschaving is opgevoed, eigen om te veronderstellen dat wij zalig kunnen worden door ons slechts te schikken naar zekere regels en bepaalde voorwaarden. Het is moeilijk om de vervulling van alle plichten, als een middel om door God in genade te worden aangenomen, opzij te leggen en werkzaam te zijn, tot wij als zondaren, en niets meer, worden opgezocht en gered door een ontfermend Verlosser, Die ons 'zonder geld en zonder prijs' van zonde en dood bevrijdt. Een schrijver uit de vorige eeuw zegt terecht: 'Het Evangelie wordt in onze dagen verduisterd door wettische voorwaarden, eigenschappen en bepalingen. Als mijn leer rustte op de voorwaarde, dat u zo of zo moest handelen om Gods genade te verdienen, ik zou haar niet graag een Evangelie-leer noemen. Nee, het Evangelie, dat ik wens te verkondigen is: Wilt u een Christus hebben, Die geloof, berouw, liefde en al wat goed is, in u werkt, en om te staan tussen u en het dreigend verder?? Hier wordt geen ruimte aan u overgelaten voor de tegenwerping dat u daartoe de kracht mist, omdat u zo verhard, zo blind, zo hoogmoedig en verdorven bent. De vraag toch luidt niet: Wilt u die kwade dingen afleggen en daarna tot Christus komen? maar: Wilt u Christus hebben om dat voor u te doen? Juist omdat u door die kwalen geplaagd wordt, roep ik u om te komen tot de Medicijnmeester, Die ze genezen wil. Bent u schuldig? Ik bied u Hem aan tot gerechtigheid. Bent u bevlakt? Ik bied u Hem aan tot heiligmaking. Bent u ellendig en verloren? Ik bied u Hem aan tot een volkomen verlossing. Is uw hart verhard? Ik bied u Hem aan in de belofte: 'Ik zal dat stenen hart wegnemen'. Wilt u uw hart door Hem laten breken? Kom dan, en geef het in Zijn hand!' (Ralph Erskine).

Als u, die bekommerd bent over uw zaligheid, vele gebeden hoort opzenden om de uitstorting van de Heilige Geest, dan zou u soms menen dat het eerste wat u te doen hebt is te bidden om de Heilige Geest; maar Jezus wijst u in dit opzicht terecht, als Hij zegt: 'Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft'. Als u dat aan de voeten van de genadetroon verlangt te doen, spoedt u dan om daarheen te gaan, maar niet om er nu wat anders uit te richten. Gelovige in Jezus, bid in de Heilige Geest dat Hij het werk Gods in u en in uw medegelovigen opwekke; leid ontwaakte zielen tot Jezus en overtuig zondaren van hun verdorvenheid en ongelooft! Maar daar uw enige grond van vrede, vergeving, reiniging en heerlijkheid wordt gevonden in de bloedstorting van Jezus, dan is uw onmiddellijke bezigheid om op het 'Lam Gods te zien'. Het lijkt geen twijfel dat u de Heilige Geest nodig hebt om Jezus te zien tot redding van uw ziel, en u mag zeker verwachten dat Zijn genadige

tegenwoordigheid u zal worden verleend, als u de gekruiste Verlosser aanschouwt. Maar het is onschriftuurlijk de heiliging van uw hart door de Heilige Geest te zoeken, zolang u geen deel hebt aan de rechtvaardiging van uw persoon door Christus.

Uit: Stromen op het droge, van William Reid