

Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.

Locatie kerkdiensten:

Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst

Koster: A. van Essen, tel. 06-50220771

Website: www.hhgemst-epe.nl

Predikant: Ds. D.C. de Pater

Adres: Vaassenseweg 14, 8166 AV Emst

Telefoon: 0318-575746

Email: dcdepater@outlook.com

Scriba: diaken M. Beeke

Eperweg 29, 8162 RZ Epe

Tel. 0578-612285

E-mail: scriba@hhgemst-epe.nl

Secretaris kerkvoogdij: M. Schouten

Ds. Van Rhijnstraat 20, 8166 AM Emst

Te.: 06-81680422

E-mail: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl

Collectebonnen bestellen:

Kerkvoogd P.H. Hooimeijer, tel. 0578-618993

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0152 6333 59

t.n.v. Kerkvoogdij HHG Emst-Epe o.v.v. adres, naam en bestelling

Cd's bestellen/afhalen: fam.M. Schouten, tel. 0578-701025

E-mail: Schouten93@outlook.com

Bankrekeningnummer: diaconie HHG Emst-Epe e.o. (o.a. Cd's)

NL12 RABO 0152 6361 29

Bankrekeningnummer: kerkvoogdij HHG Emst-Epe e.o.

NL15 RABO 0152 6333 59

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente

Zondag 18 september 2022

09.30 uur: ds. D.C. de Pater

15.00 uur: ds. W. van Vlastuin (Wezep)

Voorzang

V.m.: Ps. 22 : 16

N.m.: Ps. 18 : 2

Collecte

Aanstaande zondag zijn er tijdens de dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. *Beide collecten in uw milddadigheid aanbevolen.*

Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:

Diaconie NL12 RABO 0152 6361 29

Zendingsbusje NL12 RABO 0152 6361 29

Kerkvoogdij NL15 RABO 0152 6333 59

Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor

kiezen om het geld per periode over te maken.)

Kinderoppas

Zondagmorgen passen Renate van Essen, Irma Keizer en Maurits de Pater (reserve Harmen Frietema) op de kleine kinderen van de gemeente en 's middags Douwina Bosma, Joanne Mekelenkamp, Rozemarie Boon en Rosita Aalbers .

Hartelijk dank voor jullie inzet

Kerkbode

De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar kerkbode@hhgemst-epe.nl uiterlijk tot zaterdagavond 17 september 2022.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardag

Op zaterdag 17 september 2022 hoopt mevrouw J. Tiemens-Aalberts, Wippenbeldweg 28, 8161 SW Epe 77 jaar te worden.

Op vrijdag 23 september 2022 hoopt mevrouw J.H. Van Essen-de Weerd, Zichtstede 24, 8171 NB Vaassen 77 jaar te worden.

We hopen dat u in dankbaarheid aan de Heere een gezegende verjaardag mag hebben.

Voorlezen op de maandagmorgen

's Maandag zal er tussen 11.00 en 12.00 uur worden voorgelezen via de kerktelefoon voor gemeenteleden en andere belangstellenden uit het boek "Boven de Starren".

Boven de Starren. . .Op jonge leeftijd verliest Marlies Munters haar moeder. Door een zigeunervrouw, die zelf kinderloos is, wordt ze meegelokt. Na een gelukkige jeugd bij de zigeuners volgt een ongelukkig huwelijk. Als Marlies sterft, is haar zoon Andreko zestien jaar. Aan haar sterfbed belooft hij zijn zusje Carola te gaan zoeken. Uit angst dat haar man het meisje zou vermoorden, had Marlies haar verkocht... Na veel wedervaardigheden wordt Andreko predikant in Wansbergen. Onder moeilijke omstandigheden-het is oorlog-moet hij daar zijn werk doen. Uiteindelijk breekt de bevrijding aan, maar dan is er veel gebeurd!

Ina Altelaar, Adri Logtenber en Aletta Schouten

VERENIGINGEN

Kinderclub 'Obed'

Hallo allemaal, de eerste clubavond van het komende seizoen komt er weer aan. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer zin hebben in een nieuw seizoen van club Obed. Als het goed is hebben jullie allemaal een uitnodiging gehad. Van harte welkom op woensdagavond 21 september. We hopen om 19.00 uur te beginnen. Nemen jullie je pen en Bijbel mee? Jullie krijgen dan het nieuwe werkboekje, en hoeven dus niets voor te bereiden voor deze avond. We hopen elkaar volgende week te zien.

Groeten Gertjan en Jacqueline

Jeugdclub Eljoénaï

Vrijdag 23 september hopen we als JV weer samen te komen na een periode van vakantie en

rust. Dit nieuwe seizoen heeft een thema meegekregen, nl. 'Israël, bron van hoop'. Dit thema is gekozen naar aanleiding van de nieuwe HHJO-actie. Samen met jullie willen we tijdens de Bijbelstudies nadenken over Gods handelen met Zijn volk. Dit thema willen we niet voor onszelf houden, maar ook delen met de hele gemeente. Op verschillende momenten dit winterseizoen zal het thema daarom naar voren komen.

Samen hopen we ook actie te voeren voor Netivah Center. Zij biedt ondersteuning aan dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jonge mensen staan vaak alleen in het leger. Toerusting is dus erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah Center conferenties. Door onze acties willen we dit belangrijke werk steunen.

Ben je 12 - 15 jaar? Doe jij dit seizoen ook met ons mee? Vrijdagavond 23 september om 19.00 uur komen we samen in de kelder voor Bijbelstudie, spel, een hapje en drankje, momenten om van elkaar te leren, gezelligheid en tijd om samen te kletsen. Om 21.00 uur sluiten we de avond af. We hopen je te zien!

Aron van Essen en Wilma van Essen

DIACONIE

Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'

'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer (0571-292797) benaderen.

TEN SLOTTE

We zijn inmiddels halverwege september aangekomen. Alle catechisaties, verenigingen en kringen starten weer op. Naast de prediking op zondag mogen we in de week bijeenkomen voor studie van de Bijbel. Hoe belangrijk het gebruik van de middelen is staat in de Dordtse Leerregels §1.16. De Heere heeft beloofd door de middelen het geloof te zullen werken! Dat is de gewone weg die de Heere heeft aangewezen. Daarbuiten hoeven we het niet te verwachten. Er staat in dit artikel ook: *'Daarom moeten we in het waarnemen van de middelen ernstig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoed verwachten.'* Zouden we dan de wekelijkse bijeenkomsten in de gemeente nalaten? Aankomende zondag hopen we in de prediking aandacht te geven aan de opening van het winterwerk. De prediking zal zijn vanuit Efeze 6:14a *'Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid'*. Een tekst die heel mooi past aan het begin van het winterwerk. Een gezegende zondag toegewenst!

Hartelijke groeten uit de pastorie,
D.C. de Pater v.d.m.