

## **Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.**

Locatie kerkdiensten:

Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst

Koster: A. van Essen, tel. 06-50220771

Website: [www.hhgemst-epe.nl](http://www.hhgemst-epe.nl)

Predikant: Ds. D.C. de Pater

Adres: Vaassenseweg 14, 8166 AV Emst

Telefoon: 0318-575746

Email: [dcdepater@outlook.com](mailto:dcdepater@outlook.com)

Scriba: diaken M. Beeke

Eperweg 29, 8162 RZ Epe

Tel. 0578-612285

E-mail: [scriba@hhgemst-epe.nl](mailto:scriba@hhgemst-epe.nl)

Secretaris kerkvoogdij: M. Schouten

Ds. Van Rhijnstraat 20, 8166 AM Emst

Te.: 06-81680422

E-mail: [kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl](mailto:kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl)

Collectebonnen bestellen:

Kerkvoogd P.H. Hooimeijer, tel. 0578-618993

Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0152 6333 59

t.n.v. Kerkvoogdij HHG Emst-Epe o.v.v. adres, naam en bestelling

Cd's bestellen/afhalen: fam.M. Schouten, tel. 0578-701025

E-mail: [Schouten93@outlook.com](mailto:Schouten93@outlook.com)

Bankrekeningnummer: diaconie HHG Emst-Epe e.o. (o.a. Cd's)

NL12 RABO 0152 6361 29

Bankrekeningnummer: kerkvoogdij HHG Emst-Epe e.o.

NL15 RABO 0152 6333 59

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente*

### **Zondag 2 oktober 2022**

09.30 uur: kand. A. den Hartog (Kesteren)

18.30 uur: ds. D.C. de Pater

### **Voorzang**

V.m.: Ps. 7 : 9

N.m.: Ps. 19 : 6

### **Collecte**

Aanstaande zondag zijn er tijdens de dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en bestemd voor Werk onder het Joodse volk Israël. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en bestemd voor de predikantsplaats. *Beide collecten in uw milddadigheid aanbevolen.*

Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:

Diaconie           NL12 RABO 0152 6361 29

Zendingsbusje   NL12 RABO 0152 6361 29

Kerkvoogdij       NL15 RABO 0152 6333 59

Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor kiezen om het geld per periode over te maken.)

### **Kinderoppas**

Zondagmorgen passen Jacqueline Schouten, Gert-Jan Panhuis, Jarietha Altelaar en Channa Coes (reserve Stein Schouten) op de kleine kinderen van de gemeente. 's Avonds is er geen oppas.

*Hartelijk dank voor jullie inzet*

### **Kerkbode**

De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar [kerkbode@hhgemst-epe.nl](mailto:kerkbode@hhgemst-epe.nl) uiterlijk tot zaterdagavond 1 oktober 2022.

## **KERKENRAAD**

### **Beroep**

Zoals is afgekondigd, heeft. De Pater een beroep heeft ontvangen naar de Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk. Het beroep gaat 24 september in en uiterlijk 15 oktober wordt het besluit verwacht. We hopen dat de rust en de leiding van de Heere mag worden ervaren voor onze dominee en zijn gezin. We bevelen hen in uw en jouw gebeden aan in de komende tijd waarin dit beroep zal worden overwogen.

### **Doopzitting**

Op dinsdag 4 oktober zal het doopgesprek plaatsvinden ter voorbereiding op de doopbediening van 16 oktober in de morgendienst. Het doopgesprek is gecombineerd met ouderparen in Wezep. We hopen in Wezep in de kerk bij elkaar te komen, aanvang 19.30uur.

## **UIT DE GEMEENTE**

### **Mannenvereniging Boaz**

Op donderdagavond 6 oktober hopen we weer te starten als mannenvereniging. We mogen in het afgelopen jaar terugkijken op leerzame en trouw bezochte avonden. We hopen dat we ook aankomend jaar samen met elkaar maar bovenal onder de leiding van God, gezegende avonden mogen hebben. We willen u en jou dan ook van harte uitnodigen voor het nieuwe seizoen van de mannenvereniging. Het is belangrijk en waardevol om tijd vrij te maken voor het onderzoeken, bespreken en overdenken van het Woord om te leren wat de Heere ons te zeggen heeft door Zijn Woord. En op deze manier mogen we ook van elkaar leren als gemeenteleden. De één meer in het onderzoeken en luisteren, een ander wellicht meer in het bespreken. Vanaf dit seizoen hopen we weer verder te gaan met het Bijbelboek Handelingen waar we een aantal seizoenen geleden gebleven zijn. De eerste verengingsavond hoopt Arian van Westreenen een inleiding te houden over handelingen 13 de verzen 1 t/m 12. We lezen in Handelingen 13 dat Saulus en Barnabas vanuit Antiochië worden uitgezonden om het Evangelie elders te verkondigen. Velen komen tot geloof, anderen verzetten zich juist tegen het Evangelie dat wordt gebracht. We hopen u weer te zien op 6 oktober, aanvang 20:00 uur. Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

Het bestuur

### **Luiers voor Lesbos**

Zoals de meeste van jullie inmiddels weten mogen wij al ruim 2 jaar elk najaar inzamelpunt zijn voor de Luiers voor Lesbos. Het hebben van voldoende luiers zou voor ieder klein kind, van baby tot peuter, een basisrecht moeten zijn, stoppen met luiers versturen is dus geen optie. Om weer een jaar lang kleine kinderen op de vlucht te voorzien van luiers is veel hulp nodig, ook **uw** hulp om precies te zijn! Tussen de vorige actie en vandaag zijn er 1.129.151 luiers naar 51 organisaties verstuurd. Na 3 kwart jaar staat de teller weer op 0. Daarom wordt er opnieuw een actie georganiseerd! Helpt u ook weer mee? Je kunt dichte pakken luiers en dichte pakken billendoekjes bij ons brengen op Dennenstuk 1, Epe. Of een bijdrage leveren zodat daarvan pakken luiers of billendoekjes worden gehaald, stuur dan even e-mail naar [j-jblom@hotmail.com](mailto:j-jblom@hotmail.com) of een berichtje naar 06-11819627. Dankjewel!

*Groeten Jacomine Blom*

### **Voorlezen op de maandagmorgen**

's Maandag zal er tussen 11.00 en 12.00 uur worden voorgelezen via de kerktelefoon voor gemeenteleden en andere belangstellenden uit het boek "Boven de Starren".

Boven de Starren. . . Op jonge leeftijd verliest Marlies Munters haar moeder. Door een zigeunervrouw, die zelf kinderloos is, wordt ze meegelokt. Na een gelukkige jeugd bij de zigeuners volgt een ongelukkig huwelijk. Als Marlies sterft, is haar zoon Andreko zestien jaar. Aan haar sterfbed belooft hij zijn zusje Carola te gaan zoeken. Uit angst dat haar man het meisje zou vermoorden, had Marlies haar verkocht... Na veel wedervaardigheden wordt Andreko predikant in Wansbergen. Onder moeilijke omstandigheden-het is oorlog-moet hij daar zijn werk doen. Uiteindelijk breekt de bevrijding aan, maar dan is er veel gebeurd!

*Ina Altelaar, Adri Logtenberg en Aletta Schouten*

## **VERENIGINGEN**

### **Kinderclub 'Obed'**

Hallo allemaal, de eerste clubavond van het seizoen hebben we alweer gehad, en zijn gestart met een nieuw boekje. We dachten samen na over de tiende plaag voordat de Israëlieten uit Egypte konden en mochten gaan. Er moest een lammetje geslacht worden en het bloed van dit lam moest aan de deurposten gesmeerd worden, de verderfengel ging dan voorbij.

Zo stierf ook de Heere Jezus, als een onschuldige lam, aan het kruis. Hij wilde dat doen voor zondige mensen. Als je mag weten dat hij voor jou gestorven is, zal ook voor jouw de straf voorbij gaan. Net zoals bij de Israëlieten. Bidt je daarom?!

We hopen volgende week bij les 2 verder te gaan. Willen jullie thuis het stukje alvast lezen en de vragen hierbij maken? Van harte welkom op woensdagavond 5 oktober. We hopen om 19.00 uur te beginnen. Nemen jullie je boekje, pen en Bijbel mee? We hopen elkaar volgende week te zien.

*Gertjan en Jacqueline*

## **DIACONIE**

### **Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'**

'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst

probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer (0571-292797) benaderen.

#### TEN SLOTTE

Op 19 september mocht ik 4 jaar aan de gemeenten van Emst en Wezep verbonden zijn. Aan de ene kant ervaar ik het als een lange periode, omdat er zoveel heeft plaatsgevonden. Zoveel mooie en vreugdevolle momenten. Zoveel gebeurtenissen. Zoveel zorgen en verdrietige momenten. Aan de andere kant kan ik zeggen dat vier jaren snel voorbij zijn. Nu alweer beroepbaar?

Een beroep ontvangen brengt wel de nodige onrust met zich mee. Zowel in mijn hart, als in ons huis en in onze gemeente. Wat komt er ineens veel op ons af. Dat hebben we de afgelopen dagen gemerkt.

In alle afwegingen en gedachten zien we biddend uit naar de leiding van de Heere. Hij zal de weg wijzen. Dat heeft Hij in het verleden zo vaak gedaan. Die hoop mag er zijn, ook voor de toekomst.

Aankomende zondagavond hoop ik in de gemeente voor te gaan. Eerst zou ik 's morgens voorgaan. Ik hoop echter in Ridderkerk op beroep te preken. Nu hoop ik aankomende zondagavond het Woord te mogen brengen. We hopen stil te staan bij Efeze 6:14b 'het borstwapen van de gerechtigheid'. Wat heeft dit wapenstuk ons te zeggen? Wat is het nodig, dat we met McCheyene kunnen zeggen: *Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mij gerechtigheid is.* Hoe staat het ervoor?

Laten we biddend uitzien naar de werking van Gods Geest, opdat we gevoed mogen worden door Zijn Woord. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft.

Een hartelijke groet uit de pastorie,  
D.C. de Pater v.d.m.